

AAN DE RAND

DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 2019
OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER
Nr. 184

Uitgave van het
HET WERK DER DAKLOZEN v.z.w.

BLINDESTRAAT 6-8 - ANTWERPEN

www.hetwerkderdaklozen.be - info@hetwerkderdaklozen.be

Gesticht in 1939

deelwerking van CAW Antwerpen



Foto: Cy Leong

VOEDSELHULP

Beste sympathisanten,

We blikken terug op een jaar waarin er weer veel beweging was in onze organisatie. In De Steenhouwer namen we afscheid van coördinator Patrick Hennau die aan een nieuwe uitdaging toe was. Jan van der Kreeft volgt hem op. In De Plataan begroeten we Patricia Van Landeghem dan weer als teamverantwoordelijke.

Verder mocht De Steenhouwer alweer een schare nieuwe vrijwilligers verwelkomen en in De Plataan zagen de Kwaffuur op Wielen en onze voetbalploeg het levenslicht. Team Stad nam zijn intrek in de Blindestraat en we investeerden in zonnepanelen. We blikken terug op een sterke editie van ons mosselfeest en ook de jaarlijkse BBQ was een succes.

We gingen dit jaar ook online met een eigen website! U vindt ons door het Werk der Daklozen te googelen of op hetwerkderdaklozen.be.

Met Kerstmis in het verschiet zijn we volop bezig met de voorbereidingen van onze jaarlijkse kerstactie in De Steenhouwer. Drie dagen na elkaar vergasten we onze daklozen bezoekers op een heerlijk diner!

Al die beweging is maar mogelijk dankzij de inzet van wel 50 vrijwilligers en de morele en financiële steun van veel sympathisanten. Van onschatbare waarde is dat! We kunnen jullie daar niet genoeg voor bedanken!

Rest mij nog jullie een Zalig Kerstfeest en een mooi 2020 toe te wensen.

Bob Cools

‘Voedselhulp is niet oké’

In De Steenhouwer, ons inloophuis voor dak- en thuislozen aan de Provinciestraat, delen wij dagelijks een 100-tal voedselpakketten uit aan onze bezoekers. Daarnaast serveren wij nog om en bij de 150 maaltijdsoepen. We gebruiken hiervoor de voeding die wij wekelijks ophalen bij de Voedselbank. We geven die noodhulp omdat hier het verschil kan liggen tussen overleven en niet overleven. Maar we doen dat onder protest en zien die pakketten als een noodzakelijk kwaad. En niet alleen in De Steenhouwer delen we voeding uit want ondertussen zijn er zo'n 170.000 mensen die in ons land maandelijks aankloppen bij een voedselbank. Maar een voedselpakket is niet wat mensen in armoede nodig hebben, schrijft Thijs Smeyers van Caritas Vlaanderen op de website van Sociaal.Net.

Rij der hulpbehoeftigen

Net als in de voorbije jaren, ziet de Belgische Federatie van Voedselbanken ook dit jaar een het aantal mensen dat beroep doet op een voedselbank stijgen. Een pretje is het nochtans niet, zo'n bezoek aan een voedselbank. Om te beginnen kan niet iedereen er terecht: vaak worden mensen doorverwezen via het OCMW of een andere sociale organisatie.

Dan volgt het aanschuiven in de rij der hulpbehoeftigen. Een trage, grauwe processie van mensen die te weinig hebben om rond te komen. Om te overleven moeten ze beroep doen op Europese voedselpakketten, voedseloverschotten of de goedheid van wie wat kan missen.

Uit de stijging van het aantal mensen dat hun weg vindt naar de voedselbank, leidt de Belgische Federatie af dat meer mensen hun schaamte overwinnen. Meteen voorspelt men een verdere toename. Want ook in de laatste gemeenten valt de sociale controle weg en daarmee verdwijnt ook de schroom om in de rij te gaan aanschuiven.

De bedelstaf

Veel leden van het Europese Caritas-netwerk benutten de Europese middelen voor de meest kwetsbaren (FEAD). Vaak worden daar, net als in België, materiële middelen mee aangekocht die verdeeld worden via een netwerk van voedselbanken. In landen waar de sociale zekerheid tekortschiet, is die noodhulp noodzakelijk.

Maar ook in het Caritas-netwerk raakt men er meer en meer van overtuigd dat voedselhulp geen juiste manier is om het probleem van armoede en ongelijkheid aan te pakken. We doen wat we moeten doen, omdat we niemand aan zijn lot willen overlaten. Omdat ouderen, volwassenen, tieners en kinderen recht hebben op een gezonde maaltijd. Omdat er vaak geen alternatief is. We doen wat we doen, maar we doen het onder luid protest.

Want voedselhulp is niet oké. Het is geen kwestie van schaamte of schroom overwinnen. Of van het wegvallen van sociale controle waardoor het concept normaliseert. In de rij der hulpbehoeftigen staan, is een proces dat je laatste restje menselij-

ke waardigheid ontnemt. Die rij vormt een dunne lijn tussen de georganiseerde en de verboden be-
delstaf.

Geen structureel beleid

De mate waarin voedselhulp structureel bijdraagt aan armoedebestrijding is miniem. Recent onderzoek toont aan dat de impact van voedselhulp op het beschikbare inkomen van een persoon in armoede verwaarloosbaar is. Een wekelijks voedselpakket tilt iemand niet boven de Europese armoedegrens.

Maar nog vaak wordt voedselhulp wel mee ingezet als een middel binnen een structureel armoedebeleid. OCMW's werken actief samen met voedselbanken en verwijzen mensen door. Dat diezelfde OCMW's ook kunnen kiezen om mensen financieel te ondersteunen, weegt daarbij vaak te weinig door.

'Voedselhulp is vandaag een noodzakelijk kwaad'

Anachronisme

Hoe je het ook organiseert of inkleedt, voedselhulp is een anachronisme uit vorige eeuwen. Het is het verlengde van een tijd waar (vaak kerkelijke organisaties) voedsel bedeedden in de arme wijken of waar men via het 'armengat' aan de abdijpoort een brood toegestopt kreeg.

Vandaag voedselhulp organiseren, is niet meer dan een noodzakelijk kwaad. Een kwaad dat door de overheid in stand gehouden wordt omdat de alternatieven te duur of te complex zijn. Dat wordt bevestigd door de Federale overheid die ervoor kiest om de jaarlijkse Europese FEAD-middelen volledig in te zetten voor de aankoop van voedsel dat via de voedselbanken bedeed wordt.

Zo wordt er elk jaar bijna 90 miljoen euro ingezet in het kader van de bedeling van voedsel. Een groot deel van die middelen gaat naar de structuren die nodig zijn om het hele netwerk te laten draaien, zoals verdeelcentra en transportkosten.

Jaarlijks wordt 8.000 ton voedsel aangekocht, ter waarde van 13 miljoen euro. Daarnaast zijn er schenkingen van particulieren en, niet te vergeten, schenkingen van warenhuizen of groothandels. Dat voedsel wordt vervolgens door 358 OCMW's en 419 verenigingen bedeed.



De kanarie

Daarom moeten de cijfers die jaarlijks door de Belgische Federatie van Voedselbanken bekend gemaakt worden, niet onthaald worden op gejuich. Mensen die hun schaamte overwinnen, moeten we daar niet voor feliciteren. Het stijgend aantal mensen dat wekelijks in de rij der behoeftigen moet gaan staan, is vooral een uiterst zorgwekkend signaal. Het is de kanarie in de koolmijn.

Toch stappen we mee in de organisatie van die noodhulp omdat hier het verschil kan liggen tussen overleven en niet overleven.

Maar we doen dat onder protest. Steeds luider protest.

Mensen in armoede hebben geen voedselpakket nodig. Ze willen een dak boven hun hoofd. Ze willen een goede job, die ze kunnen combineren met hun gezin. Ze willen aan het eind van de maand hun rekeningen kunnen betalen. Ze willen hun kinderen naar school sturen, met een volle brooddoos. Ze willen gezond zijn. Gelukkig zijn.

Eigenlijk willen mensen in armoede, net als u en ik, zelf kiezen wat de pot schaft. Zonder er voor aan te hoeven schuiven in de rij der behoeftigen.

Over Caritas Vlaanderen

Caritas Vlaanderen focust op 3 thema's: naast **armoedebestrijding** zijn dat **christelijke identiteit en pastoraal**, en **vrijwillig engagement**. Caritas Vlaanderen vervult daarbij een kruispuntfunctie tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, maar ook met de bredere samenleving. Caritas Vlaanderen is het platform voor overleg en samenwerking voor organisaties en mensen binnen de brede Caritasbeweging in Vlaanderen.

Meer info: caritasvlaanderen.be

JAARBOEK

ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING

De armoede blijft hardnekkig: 16,4% Belgen leeft in armoede. Dat leert ons het nieuwe Jaarboek Armoede en Sociale Uitsluiting 2019, dat USAB, de Universitaire Stichting voor Armoedebestrijding van Universiteit Antwerpen, begin december publiceerde.

Het centrale thema van het boek is 'duurzame armoedebestrijding'. Er bestaan immers heel wat ongelijkheden op vlak van duurzaamheid. Zo hebben mensen in armoede een lagere ecologische voetafdruk dan mensen met hoge inkomens. Kwetsbare jongeren worden meer blootgesteld aan schadelijke stoffen die hun gezondheid beïnvloeden. Er zijn zelfs effecten van luchtvervuiling gevonden bij pasgeboren baby's, met negatieve effecten in hun latere leven. Dit terwijl de gezondheidszorg in België niet toegankelijk genoeg is voor kwetsbare groepen: 2% van de bevolking heeft onvervulde behoeften aan medische zorg wegens de kostprijs. Mensen in armoede wonen ook nog altijd minder vaak in een duurzame woning dan de rest van de bevolking. Die onduurzame woningen zijn bovendien vaker van slechte kwaliteit. Wie wel in een duurzame woning woont, riskeert daarmee betaalbaarheidsproblemen omdat de huurprijzen er hoger liggen.

Hoe kan het beter? Het jaarboek pleit er onder meer voor om in te zetten op toegankelijke en betaalbare gezondheidszorg en om te investeren in de sociale economie. Belastingen moeten rechtvaardig zijn. We moeten overschakelen van een wegwerpmaatschappij naar een circulaire economie (waar producten zo worden ontworpen dat ze langer meegaan en zoveel mogelijk worden hergebruikt), met ruimte voor de deeleconomie. Zo kunnen ook mensen in armoede toegang krijgen tot duurzame consumptiegoederen. Luisteren naar de stem van mensen in armoede is bijzonder belangrijk.

ZONNEPANELEN

Hoewel hulp aan dakloze mensen en mensen in armoede onze primaire zorg is, is onze vzw niet blind voor andere problemen. De klimaatopwarming is zo'n probleem dat ons terecht zorgen baart. Daarom beslisten wij om ook ons steentje bij te dragen aan de aanpak van dit vraagstuk. En zo komt het dat er nu zonnepanelen op het dak van het Werk der Daklozen prijken. Het gaat over 32 panelen met een totaal piekvermogen van 8.8 KVA.

Met de plaatsing van deze panelen willen wij niet alleen bijdragen aan de strijd tegen de opwarming van de aarde. Ook onze maandelijkse elektriciteitsfactuur zal hier wel bij varen. Binnen een tiental jaren hopen wij de investering terugverdiend te hebben.



KLEDING GEZOCHT



De dak- en thuisloze bezoekers van Inloophuis De Steenhouwer kunnen elke vrijdag terecht in het kledingwinkeltjes van het inloophuis. Ze kunnen er voor weinig geld spullen kopen. Mits toelating van de maatschappelijk werker kan het zelfs helemaal gratis.

Momenteel zijn de vrijwillige medewerkers van het winkeltje dringend op zoek naar rugzakken, sokken, mannenschoenen, jassen en herenondergoed. Maar ook andere propere kleding blijft welkom.

Alvast bedankt om als vanouds gevolg te geven aan onze oproep.

Kledij kan afgegeven worden in:

**Inloophuis De Steenhouwer,
Provinciestraat 108A,
2018 Antwerpen.**

Best vooraf wel even checken of het inloophuis open is op nummer 03/227.227.4.

Of per mail: de.steenhouwer@cawantwerpen.be.

In de regio Antwerpen worden grotere hoeveelheden eventueel ook opgehaald





De medewerkers van het Werk der Daklozen, De Steenhouwer en De Plataan wensen jullie een Zalig Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.

REAGEREN KAN

Hebt u vragen of bedenkingen?

Wilt u gewoon uw mening of een gedachte kwijt?

U kan steeds reageren via info@hetwerkderdaklozen.be.

Als u de voorkeur geeft aan pen en papier of de telefoon dan treft u ons op
Het Werk der Daklozen, Aan de Rand, Blindestraat 6, 2000 Antwerpen. GSM: 0475.26.05.70

U KAN ONS HELPEN door ons project 'renovatie van gebouwen WDD' financieel te steunen.
Wij danken u voor elke gift, hoe klein deze ook mag zijn!

VOOR GIFTEN ONDER 40 EURO EN/OF INDIEN U GEEN FISCAAL ATTEST WENST, kan u storten op rekening:

Bankrekening IBAN BE 23 4127 1725 8191

van HET WERK DER DAKLOZEN, BLINDESTRAAT 6, 2000 ANTWERPEN

* * * * *

GIFTEN VANAF 40 EURO KAN U (BINNEN EENZELFDE BUGERLIJK JAAR) AFTREKKEN VAN UW BELASTINGEN.

Hiervoor hebt u een fiscaal attest nodig. Dit attest kan u enkel bekomen als u stort op onze EIGEN PROJECTREKENING binnen de Koning Boudewijnstichting. De Stichting verleent de wettelijke fiscale vrijstelling aan schenkers die via onze eigen projectrekening giften doen. U kan storten op rekening:

Bankrekening BE10-0000-0000-0404

van KONING BOUDEWIJNSTICHTING, BREDERODESTRAAT 21, 1000 BRUSSEL

Mededeling: 128/3140/00041